

# KANOTITIES

Tweemaandelijks uitgave van de Toeristische Kanobond Nederland



# Kanotrektocht in Polen

We hadden voorzichtige waarschuwingen gekregen van leden van onze kanovereniging "De Peddelaars" uit Zwolle. Desondanks wilden wij, Arno Siemann en Annet van der Veen, dit avontuur toch aangaan. We gingen naar Polen.

Door: Annet van der Veen

## Gastvrij

Blijkbaar is er ondertussen veel veranderd in de organisatie van de Poolse kanovereniging "Klub Turystów Wodnych", want het was één groot feest! We voelden ons erg welkom. De Polen waren heel gastvrij, hoewel de taal nogal eens een probleem was. Er werden stevige Poolse maaltijden geserveerd. Je hoefde er niet lang voor in de rij te staan.

Op elk terreintje was wel een toilet en soms hadden we een luxe en schone douche of een splinternieuw zwembad. Ze waren zeer behulpzaam bij het overdragen (vooral dames werden goed geholpen!). Onderweg kregen we zelfs twee keer een broodje worst en een flesje water. In iedere plaats waar we aankwamen was wel iets georganiseerd: een koortje of bandje dat voor ons speelde, een rondleiding door een stad, gratis zwemmen in het zwembad, doop door Neptunus en Neptuna en kamperen tegenover het podium van een dorpsfeest..... De Nederlandse groep, die erg gezellig was, deed



Muziek bij aanvang

overal netjes aan mee. Ze organiseerden het tenslotte niet voor niks!

## Wad

De trektocht begon bij de meren van Bachotek. Prachtige, schone, heldere meren die met elkaar verbonden waren door smalle sloten, zoals in de Wieden. Ik ontdekte er blaasjeskruid, een waterplantje dat ik nog uit mijn jeugd in de Wieden ken. De dagen erna voeren we op de Drwęca, een licht stromende rivier met wildwaterkarakter. Veel bochten en regelmatig bomen in het water die je moest ontwijken. Langs de kant van deze 150 kilometer lange rivier stond pijlkruid. De beekjuffers (libellen met zwarte vlekken op de vleugels) vlogen je om de oren. Deze planten en libellen komen alleen voor in en bij stromend water dat heel schoon is. De Drwęca mondt uit in de Wisła een heel brede rivier, die op sommige plaatsen zeer ondiep is vanwege de zandbanken. Als je pauze hield op zo'n zandbank, had je het gevoel dat je op het wad was. Op de Wisła voeren we twee dagen tot de plaats Chelmino. Daar stonden onze auto's en caravan (gratis) bewaakt geparkeerd.

## Schatkamer

Het varen was heel afwisselend, evenals de afstand die van 19 kilometer tot 48 kilometer varieerde. Gelukkig was alles stroomafwaarts en hadden we veel geluk met het weer. Slechts een keer moesten we 's morgens inpakken in de regen (bagage werd vervoerd) en voeren we tot de middag in de regen. De temperaturen waren vrij hoog (25-36 graden), maar daar hadden we niet echt last van omdat we goed dronken en steeds op het water waren. Als we ergens kampeerden, konden we ons bijna altijd wel verfrissen in de rivier.

Een leuke bijkomstigheid: alles is heel goed-



Koor en muziek  
bij pauzepunt



koop in Polen. Op de twee rustdagen gingen we uit eten en konden we voor ongeveer € 6,00 prima warm eten en drinken. De dorpen en steden waren erg schoon, geen vuil op straat, wel wat dronken mensen. De Nederlandse groep was dermate groot (14 personen) dat we een beker ontvingen als grootste buitenlandse groep. Die beker namen we in

ontvangst in het clubhuis van de kanovereniging. Het zag er uit als een schatkamer: overal bekers, linten en vlaggen.

Over twee jaar is het wéér een jubileumjaar. Dan wordt er voor de 55-ste keer gevaren. Wij zijn dan vast weer van de partij! Jullie ook?

## TKBN: de bond voor recreatieve kanovaarders en kanoverenigingen.

Omdat er veel belangstelling voor de TKBN bestaat van niet-leden die willen weten wat de TKBN voor de kanovaarder kan betekenen, plaatsen we deze tekst af en toe in Kanotities.

De TKBN is een vrijwilligersorganisatie. Al onze activiteiten worden door een groep mensen binnen onze bond belangeloos georganiseerd om de aangesloten individuele kanoërs en kanoverenigingen (nog) meer kanoplezier te bieden. Daarom is de jaarcontributie ook zo laag: € 25 per jaar voor het hele gezin (mits aangemeld) - en daarbij is ook het abonnement op dit blad inbegrepen! Voor verenigingen ligt de contributie op 70% van de basiscontributie. Vraag ons daarnaar.

### Activiteiten

Jaarlijks organiseren wij een groot aantal dag- en weekend tochten, trektochten en

vaarkampen in binnen- en buitenland. Dat doen we hoofdzakelijk op binnenwater en rivieren, maar we zijn ook actief op wildwater, branding en op zee. En: canadeesvaren heeft bij ons een speciaal plekje. Lees Kanotities er maar eens op na!

### Belangenbehartiging

We geven gevraagd en ongevraagd advies aan allerlei instanties en overheden om hindernissen in bestaande en nieuwe kanoroutes op te heffen of te voorkomen. Een landelijk dekkend net van regionale TKBN-vertegenwoordigers steekt hier energie in. En natuurlijk zoeken we zoveel mogelijk samenwerking met andere organisaties, want samen sta je sterk.

### Leren kanovaren

De vrijwilligers van de TKBN en van TKBN-kanoverenigingen leren je graag kanovaren. Je